



*In liefdevolle dankbaarheid voor alles wat hij voor ons betekende,
melden wij met grote droefheid het heengaan van*

Frans Van Camp

lid van de Landelijke Gilde Drie Koningen

echtgenoot van Julia Aertgeerts

geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 14 februari 1956
en zachtjes, na een slepende ziekte, ingeslapen in
het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 27 november 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie bij te
wonen op zaterdag 7 december 2024 om 10 uur in de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw, Dorp te Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

De urne zal bewaard worden in een voor hem vertrouwde omgeving.

*Er is gelegenheid een laatste groet te brengen aan Frans
in het funerarium Verwilt, Waverssteenweg 63 te Putte
op maandag 2 december 2024 van 18 uur tot 18.30 uur.*

Bloemen noch kransen.

Dit melden u met droefheid:

Julia Aertgeerts *zijn echtgenote*

Björn en Kirsten Buelens - Van Camp
Yoni Pieters
Rihanna Buelens
Shania Buelens *zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen*

Leonie Wuyts *zijn schoonmoeder*

Theo en Maria Geens - Van Camp
Marc Van Camp
Ivo (†) Van Camp
Geert en Lutgart Van Camp - Bouwens
Kristiaan en Nassia (†) Van Camp - Pediu
Jos en Claire (†) Aertgeerts - Costermans
Walter en Marleen Aertgeerts - Van Rompaey
Luc en Ann Aertgeerts - Van Calster
Mario en Martine De Wit - Aertgeerts
zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen

Carl Geens *zijn petekind*

zijn neven, nichten en aanverwanten

de families Van Camp, Aertgeerts, Umans en Wuyts

*Met dank aan de dokters, de oncologen en het verplegend personeel
van het Imeldaziekenhuis, voor de goede zorgen.*

Correspondentieadres:

Fam. Van Camp - Aertgeerts, p/a begr. Verwilt
Waverssteenweg 63 - 2580 Putte

Digitaal condoleren via www.verwilt.be